



‘Design maakt het leven net iets mooier en leuker’

Koop liever één designklassieker dan drie goedkope rommelitems, zegt Casey Godrie (54). “Want die kun je een jaar later weggooien!” In zijn winkel *BeBoB* is een uitgeknipte selectie te vinden van de allermooiste designexemplaren.

Kenmerkend

“Het zwaartepunt van onze collectie ligt op tijdloos designmeubilair uit de jaren zestig, maar we hebben ook stoeltjes uit de jaren dertig. Veel van de ontwerpen die we verkopen kom je ook tegen in musea met moderne kunst.”

Duizendpoot

“Ik heb, voordat ik eigenaar werd van *BeBoB*, van alles gedaan: een activiteitencafé, funk-o-theek en bruin café gerund, maar ook optredens van bands als die van Herman Brood georganiseerd en bij het artiestenbureau van mijn vader gewerkt.”

No go

“In mijn winkel worden geen tweedehands spullen verkocht van merken die het net niet zijn. Ik vind dat je beter één keer een designklassieker kunt kopen dan rommel van een goedkoop merk die je een jaar later alweer naar de stort brengt. Volg je hart, ga niet voor namaak. Een tweedehands klassieker is waardeverloren en kun je, als je het geld nodig hebt, altijd weer inruilen. Beter voor je portemonnee, beter voor de kwaliteit van leven en beter voor het milieu. De drie B's van *BeBoB*, wat wil je nog meer?”

Trend

“Ik houd me absoluut niet bezig met trends, maar de stoelen van *Eames* zijn op dit moment erg gewild. Het best verkochte item in de winkel zijn de buisstoelen van *Gispen*.”

Persoonlijke favoriet

“De *Ribbon Chair* van Pierre Paulin, de *Eames Alu Chair* en veel werk van Verner Panton. In principe heb je geen designmeubels nodig, maar ze kunnen je leven net iets leuker en mooier maken. Ik kan echt blij worden als ik een mooie designstoel zie.”

Bijzonder

“Tien procent van de omzet van *BeBoB* gaat via de stichting *Aids Projects Africa*, naar jongeren met een lichamelijke beperking uit de armste laag van de bevolking. Alleen samen kunnen we het verschil maken. En ik wil daaraan graag mijn steentje bijdragen.”

BeBoB, Prinsengracht 764 in Amsterdam, www.bebob.nl.

